

# LEES-WIJZER

## Op de Jan Wouter word je lees-wijs

---

Schoolnieuws nr. 13 / 19 maart 2018



### **Beste kinderen en ouders,**

Wat kan er veel gebeuren in twee weken tijd.  
In deze nieuwsbrief vertellen we erover.

### **Activiteitenagenda**

Elke dinsdagmiddag - behalve tijdens vakanties - pleintjesactiviteiten van 15.30 - 16.30 uur. Ouders zijn verantwoordelijk voor hun kind.

21 maart	Wij trekken aan de bel
27 maart	Schoolfotograaf
28 maart	Schoolfotograaf
28 maart	Boomfeestdag groep 7 en 8.
29 maart	Paasviering op school
30 maart	Goede Vrijdag - vrije dag
01 april	Pasen
02 april	2e paasdag
03 april	Weer naar school
03 april	Rapportgesprekken
04 april	Schoolvoetbal jongens; aanvang 13.30 uur
05 april	Rapportgesprekken
05 april	Verkeersexamen groep 7
06 april	Rapport mee naar huis
11 april	Schoolvoetbal poule- en finalewedstrijden Meisjes; aanvang 13.30 uur
01 mei	Juf Marieke jubileum 25 jaar werkzaam bij Radar - hartelijk gefeliciteerd
07 juni	Schoolreis voor de kinderen van groep 3 tot en met 6

---

## Onze jarigen

19 maart	Femke de Looze (11 jaar) - groep 7b/8
21 maart	Mees de Graaf (12 jaar) - groep 7b/8
23 maart	Froukje Bouwman (9 jaar) - groep 4b/5
03 april	Elisha Don (7 jaar) - groep 3/4a
04 april	Quiana Breidel (11 jaar) - groep 6/7a
04 april	Jayden de Bruijne (6 jaar) - groep 1/2
08 april	Stefano de Jonge (11 jaar) - groep 6/7a

Hartelijk gefeliciteerd en een mooie dag.



## Kind op maandag

**Kind op maandag is bij ons op school de methode voor het godsdienstonderwijs. Aan de hand van deze methode vertellen we onze bijbelverhalen aan de kinderen.**

Week 12 ■ 19/03 - 23/03

Waar hoop je op?

Marcus 10: 17-27, 46-52 en Marcus 11: 1-10

Een man vraagt aan Jezus wat hij moet doen om met God te kunnen leven. Het antwoord is niet wat hij gehoopt had: 'Verkoop alles wat je hebt en geef het geld aan de armen.'

Bartimeüs roept het uit als Jezus voorbij komt. Jezus vraagt hem: 'Wat wil je dat ik voor je doe? Waar hoop je op?'

Bij de poorten van Jeruzalem zwaaien de mensen met palmtakken en ze juichen Jezus toe. Waar hopen zij op?

Week 13 ■ 26/03 - 30/03

Een nieuw begin

Marcus 14: 32-52, 15: 1-15 en 16: 1-8

In het verhaal van de eerste week zei Jezus tegen de dochter van Jaïrus: Sta op! Deze week horen we hoe Jezus zelf sterft. Maar ook op bij hem klinkt een stem: 'Sta op!' Het graf is leeg. God maakt een nieuw begin.

Week 14 ■ 03/04 - 06/04

Ik luister

1 Samuel 1 en 1 Samuel 2: 1-26

God luistert naar mensen, zelfs als ze heel zachtjes bidden. Dat ontdekt Hanna die in de tempel haar verdriet voor de Heer neerlegt. Dat het voor mensen soms moeilijk is om te luisteren, blijkt uit het verhaal over de zonen van Eli. Hun vader is priester, maar zij doen verkeerde dingen.



## Ouders & school zijn partners

Ouders zijn - als partner van de Jan Wouter - onmisbare ambassadeurs van de school. In mijn column zal ik een aantal keer over dit partnerschap schrijven. Dit keer besteed ik aandacht aan de 10-minutengesprekken.

### 10 tips voor fijne rapportgesprekken

Het tienminutengesprek op school is het moment waarop je als ouder wordt bijgepraat over hoe het met je kind gaat op school. En waarop je zelf informatie uitwisselt met de leerkracht. Tien minuten zijn voorbij voor je er erg in hebt. Het is dus zaak de beschikbare tijd zo goed mogelijk te benutten.

1. Bereid het gesprek voor
2. Voer het gesprek vanuit een positieve grondhouding
3. Schroom niet, stel vragen
4. Iedereen is deskundig
5. Beschouw de leerkracht als bondgenoot
6. Blijf uit de sfeer van verwijten
7. Reageer niet vanuit emoties
8. Wees realistisch
9. Maak duidelijke afspraken
10. Vertel je kind over het gesprek

---

## Op de Jan Wouter word je lees-wijs

Prentenboeken zijn er in allerlei soorten en maten en vormen een hele speciale categorie binnen de jeugdliteratuur. Bijna ieder gezin met jonge kinderen heeft er wel een aantal in de kast staan. En hoeveel ouders lezen hun kinderen voor het slapen gaan niet nog een verhaaltje voor uit een prentenboek...soms wel vaker uit hetzelfde boek dan je als ouder wilt..., maar meestal zijn dit heerlijke momenten. Voor een kind zijn prentenboeken niet alleen leuk en leerzaam (voor volwassenen ook!). Ze zijn essentieel bij de eerste stappen in de taalontwikkeling en het leren lezen!

---



Donovan en Marijn hebben hun piondiploma behaald!  
Gefeliciteerd.

De schaakgroep krijgt iedere maandagmiddag les van 14:45 u tot 15:15 u door schaakmeester Fokko Baakman. De kinderen van de PPT (Pittige PlusTorens) mogen vanaf 15:15 u hierbij aanschuiven.

Thuis en in de klas kunnen deze kinderen ook schaken oefenen met het door school gekregen programma Chessity. Veel plezier met de schaaklessen en op naar het volgende diploma!



## Wist je dat ...

- groep 3,4,5 en 6 gaan meedoen met een zwerfafvalproject van het NME-Centrum Schouwen-Duiveland? Nadere info volgt.
- groep 5,6 op excursie gaan via het NME-Centrum Schouwen-Duiveland en een vaartocht met een educatief programma gaan maken op de Oosterschelde? Nadere info volgt.
- Wist u dat afgelopen vrijdagmiddag Ferenc de Jonge van zijn gips werd verlost. In de afgelopen week kwam hij al een paar keer op de fiets naar school!
- juf Marieke en meester Henk heel blij zijn dat er op weg naar zwemles en terug zo goed opgelet wordt bij het fietsen!
- er een Potje Geluk is om ouders te helpen bij het betalen van activiteiten voor hun kinderen? U kunt contact opnemen met de directeur van de school.
  
- interim-directeur Wim Kostense bij afwezigheid vervangen wordt door IB-er Ingrid Driessen?
- het dagelijks 'bestuur' van de oudercommissie bestaat uit drie ouders? Diana van 't Veer 0650657712; Marieke Schot 0652362082; Arjan Meijer 0615694471

---

## Nieuws uit de Medezeggenschapsraad

Wat doet de M.R.?

De medezeggenschapsraad is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de school. De MR heeft vaak een adviserende, maar zeker ook wel eens een beslissende rol in beleidszaken.

Je vraagt je af of je wel iets te zeggen hebt als ouder. Wanneer je als ouder in de MR zit, mag je in principe elk onderwerp betreffende het beleid van de school ter sprake brengen. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat er problemen met individuele leerlingen of leerkrachten worden besproken, maar je kunt zaken waar je zorgen of ideeën over hebt op de agenda laten zetten.

Instemmingsrecht over bijvoorbeeld:

- de hoogte en besteding van de vrijwillige ouderbijdrage
- vaststelling van de onderwijstijd
- vaststelling van de schoolgids
- de wijze waarop invulling wordt gegeven aan tussenschoolse opvang: de lunch
- vaststellen of wijzigen van een schoolreglement
- vaststellen van het schoolplan en zorgplan - hierin staan plannen van de school voor de komende jaren wat betreft bijvoorbeeld onderwijsverbeteringen of het onderwijs aan zorgleerlingen

Adviesrecht over:

- de verkeersveiligheid rond de school
- de invulling van het schoolreisje
- de hoeveelheid huiswerk in de bovenbouw
- omgaan met pestgedrag (het pestprotocol)

Wat kan de MR nog meer voor ouders betekenen? Over algemene zaken binnen de school die ouders in het bijzonder treffen is het altijd mogelijk contact te hebben meteen lid van de MR. De MR heeft vervolgens de taak om zorg te dragen voor een goede terugkoppeling naar de betreffende ouder(s). Als ouder kunt u de MR niet benaderen voor individuele problemen van uw kind. Uiteraard blijven de MR leden wel graag op de hoogte van hetgeen er onder de ouders leeft.



Mijn naam is Tamara Lagendijk. Ik ben de moeder van Maria (12 jaar, oud-leerlinge JW) en Aaron (groep 6). Ik geef les op een basisschool in groep 8.

Vorig jaar ben ik lid geworden van de M.R. Op deze manier hoop ik mijn steentje bij te dragen op de Jan Wouter. Als lid van de oudergeleding van de M.R. kan ik mijn betrokkenheid voor het onderwijs naar zowel kinderen, leerkrachten en ouders inzetten.



Mijn naam is Sytske de Looze. Ik ben de moeder van Wessel (18 jaar en inmiddels leerling van de zeevaartschool in Rotterdam), Stan (14 jaar en inmiddels brugklas leerling op de Pontes) en Femke (10 jaar, groep 7) Ik ben 2 jaar geleden lid geworden van MR en de GMR (de MR voor alle Radarscholen en waarin ik als ouder de Jan Wouter vertegenwoordig samen met juf Cora)

Ik werk vanuit Goes als Leerplichtambtenaar in de Oosterschelderegio. Net als Tamara probeer ik op deze manier een bijdrage te leveren voor de school.

Zijn er vragen of zaken die jullie willen bespreken met de MR dan kunnen jullie ons altijd even aanspreken op school of telefonisch contact opnemen. Mijn telefoonnummer is 0111-413617

---

# Lentenuws uit de kleutergroep



Afgelopen week zijn we gestart met het thema; "Kikker viert de lente." We hadden een kringgesprekje over de lente, leerden liedjes en spelletjes en zagen een filmpje over bloembollen en wat daar allemaal voor moois uit kan groeien. In de klas staan er ook mooie lentebloemen op tafel.

Inmiddels zijn er een aantal hoeken aangepast aan het nieuwe thema en heeft de moeder van Jayden een prachtige "Kikker-tekening" op het raam gemaakt. Enkele kinderen uit de bovenbouw hebben de tekening verder geschilderd. Dank jullie wel!!

De aankomende weken gaan we verder met het thema; a.s. woensdag start "de Kikker-tiendaagse" waarin de boeken van

Max Velthuis centraal staan. Als leesschool willen we hier graag aandacht aan besteden bij de kleuters.

---

## Pannenkoekendag



Afgelopen vrijdag werd de landelijke pannenkoekendag gehouden. De leerlingen van groep 6 / 7a zijn op deze dag druk in de weer geweest met de voorbereidingen. In de morgen was de groep opgedeeld in drie groepen. Alle kinderen hebben pannenkoeken gebakken, geholpen met het gereed maken van het gymlokaal waar de maaltijd zou plaatsvinden en in de klas werden placemats gemaakt.

De ouders van de ouderraad hielpen de kinderen bij het bakken en zorgden ervoor dat restaurant 'De Smikkeltent' er goed uit kwam te zien.

Tegen half 12 stonden de leerlingen in koksmuts de genodigde gasten op te wachten in de hal van de school. Ouders, oma's, familie en vrienden stroomden binnen en om kwart voor 12 was het restaurant gevuld met vijftig kinderen en gasten.

Na een kort welkom door juf Nicole (meester Pieter was helaas ziek) ging meester Henk voor in gebed en mocht iedereen gaan genieten van heerlijke verse pannenkoeken met suiker, jam of stroop. Natuurlijk was er limonade, koffie en thee. Er werd heerlijk rustig gesmikkeld in het restaurant en de sfeer was prima!

Na de maaltijd werd er een power point presentatie verzorgd door Chayenna en Aaron, natuurlijk over de pannenkoek. Het zag er prachtig uit en een daverend applaus volgde aan het slot.

Meester Henk vroeg nogmaals een applausje voor alle kinderen en de ouders die de hele morgen bezig zijn geweest met de voorbereidingen en ook met het opruimen na de maaltijd!!

Wat mogen we als school gelukkig zijn met zulke actieve ouders!!

Na het dankgebed mochten de leerlingen hun gasten naar buiten begeleiden en was het tijd om op te ruimen. In een mum van tijd was het lokaal leeg en schoon! Onze trouwe Sylvia (vandaag, maandag jarig!!) zorgde ervoor dat het speellokaal er weer tip top uit kwam te zien! Dank! 's Middags konden ook de overige kinderen van de school genieten van de overgebleven pannenkoeken.

Het is een fijne dag geworden waar we dankbaar op terug mogen zien.

---

# Jan Wouter Binnenste Buiten - NL DOET



Op 9 maart ging 7b\8 naar Borrendamme om vrijwilligerswerk te doen, omdat het die dag NL doet was.

Daar kon je allemaal activiteiten doen. Zoals bowl maken, sjoelen, spelletjes doen, belevingstafel en voorlezen.

Dat gingen we allemaal in verschillende groepjes doen, in woongroepen. De oudere mensen vonden het allemaal heel erg leuk. en Mevrouw Bolle zei: "De oudere mensen vonden het allemaal net zo leuk als de kinderen."

Er was samenwerking tussen de kinderen en de oude

mensen.

Nasrin Ashoori zei: "Ik vond het heel erg leuk dat ik moest voorlezen uit het boek Dik Trom." En Sophie Huynh: "Ik vond het leuk de mensen zo blij te zien."

Lieke Goudswaard: "Ik moest sjoelen en de mensen vonden het heel erg leuk." Amber Kamp: "Ik vond het heel erg leuk om het bowl te maken en te zien dat de mensen het erg lekker vonden." Leon Lich: "Het was leuk om de mensen gelukkig te zien." Ezra Schouls: "Ik vond het leuk om samen met de mensen plezier te maken".

---

**Ons volgende schoolnieuws verschijnt op 9 april  
2018**



Facebook



Website